

ENGE STILTE
Asha van der Waal

Ik slaap

ongehoord
ongezien
zonder naam
zonder stem

jouw stilte kwelt mij
zou jij mijn moeder kunnen zijn?
mijn vader, broertje, zus, mijn man, mijn kind

stil
ik word stil
het wordt stil in mij
ik slik mijn woorden in
het wordt bitter in mijn maag

mijn ogen dansen
zie ik wat ik zie?
hoor ik wat ik hoor?
ben ik waar ik ben?
wat doe ik hier?

stil zijn is slapen, maar wat als ik wakker word...

wie is er eigenlijk gevangen ik of jij?
ik ben jouw, of ben jij mij?
hoe jij je voelt maakt mij stil
er zijn geen woorden voor

voor jouw wil ik zijn
een moeder, een zus, een vrouw, een kind

voor jouw wil ik zijn
je moeder, je zus, je vrouw, jouw kind

stil
ik word stil
het wordt stil in mij
ik slik mijn woorden in
het wordt bitter in mijn maag

niets helpt om mijn onmacht te bekoelen
mijn boosheid te ketenen
mijn verdriet in te dammen
dus ben ik stil
stil aan de buitenkant
even stil
tot dat

Ik wakker word